

## TOT UW DIENST

### Nuttige telefoonnummers

- » algemeen nummer UZA: T 03 821 30 00
- » onthaal en opname: T 03 821 31 01
- » patiëntenbegeleiding: T 03 821 37 00  
(maatschappelijk werk, vrijwilligers, intercultureel bemiddelaar, transfercoördinator, levenbeschouwelijke begeleiding, tolken en tolken Vlaamse gebarentaal)
- » ombudsdienst: T 03 821 31 60
- » inlichtingen facturen: T 03 821 31 28
- » mobiele medische urgentiegroep: T 03 821 38 06
- » school in het UZA: T 03 821 58 86

### Kinderopvang De Speelvogel

In de kinderopvang zijn kinderen van patiënten en bezoekers van harte welkom. U vindt De Speelvogel in de rechtervleugel op het gelijkvloers. Pijlen vanop de parking wijzen de weg. Meer info: T 03 821 38 87

### Gastenkamers Ter Weyde

Wilt u in de buurt van het ziekenhuis overnachten, dan kunt u terecht in onthaaltheuis Ter Weyde. Vrijwilligers bieden er een eenvoudig maar warm onthaal aan een billijke prijs. Ter Weyde bevindt zich op 200 meter van het UZA (Edegemsesteenweg 240, 2610 Wilrijk). Voor meer info: T 03 440 48 18.

### Winkelgalerij

In de inkomhal vindt u:

- » de cafetaria, in de week open van 8.30 tot 20 uur en in het weekend van 12 tot 20 uur
- » een broodjeszaak, in de week open van 9.30 tot 14.30 uur
- » enkele shops (bloemen, geschenken, voeding, lectuur enz.) in de week open van 8 tot 20 uur, zaterdag van 10 tot 19 uur, zondag van 13.30 tot 19 uur
- » een bankautomat

### Restaurant

Het restaurant vindt u op -1 op het einde van de bezoekersgang. Het is elke dag open van 12 tot 14 uur.

## COLOFON

Maguza – driemaandelijks tijdschrift van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen – jaargang 24, maart 2012 – Redactieadres: UZA, afdeling Communicatie, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem, [communicatie@uza.be](mailto:communicatie@uza.be) – Verantwoordelijke uitgever: Johnny Van der Straeten – Hoofdredacteur: Ann Segers – Redactiesecretariaat: Kris Thieren – Redactieraad: Patrick Cras, Annick Deckers, Anneleen De Vos, Jonas De Wolf, Marc Peeters, Geert Roeyen, Ann Segers, Elke Smits, Kris Thieren, Paul Van Aken, Miranda Van De Wiele – Redactie & realisatie: Jansen & Janssen Uitgeverij, [www.jaja.be](http://www.jaja.be) – Fotografie: Jan Locus, Shutterstock – Illustratie p. 16: Debora Lauwers – Kruiswoordraadsel: Freddy Roegiest – Reclame-regie: Little Joe, [www.littlejoe.be](http://www.littlejoe.be) – De inhoud van de advertenties valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van het UZA

## PECH GEHAD

**H**eb ik u al verteld over Thierry? Een mooie, fitte, goedlachse man van begin de 40 die noodgedwongen wel 's in het UZA komt. We hebben hem ooit gefilmd, toen hij bij S.P.O.R.T.S. een fitheidstest onderging. 'k Weet niet of u dat kent zo'n test, het komt erop neer dat je jezelf op een loopband met een mondmasker, hartslagmeter en nog andere toestellen aan je lijf, te pletter loopt. Dat laatste mag u letterlijk nemen. Ze meten dan bepaalde waarden in je bloed, het melkzuur in je spieren, en meer van dat lekkers. Zo weten ze na afloop hoe goed je in vorm bent. Of hoe rampzalig slecht. Nogal confronterend.

Ik heb die test zelf ook ooit gedaan. Samen met Martine Tanghe, Jan Leyers, Kris Peeters en nog meer sporthelden. Ik was veruit de jongste, maar ook veruit de meest onfitte. Genant! Ook Thierry overklaste me op alle gebieden. Nochtans, hij is veertig, ik dertig. We hebben ook samen de 10 miles van Antwerpen gelopen. Nu ja, samen... Hij deed er een uur twintig minuten over, ikzelf een uur en drie kwartier.

### Je ziet dat niet

So what, hoor ik u denken, een veertiger kan perfect beter in vorm zijn dan een luie man als jij. Wel, ik heb u nog niet verteld dat Thierry hiv-positief is. Hij moet meerdere pillen per dag slikken, hij wordt medisch van heel nabij gevolgd en dat voor de rest van z'n leven. Hij is chronisch hiv-patiënt. En daar kunnen we (voorlopig) niks aan doen. Mijn punt, beste lezer: mensen met hiv hebben een leven, zijn actief, zijn fitter dan ik en waarschijnlijk ook u, verzorgen zichzelf beter (al dan niet noodgedwongen) en zijn daardoor dikwijls veel 'gezonder' dan u en ik. En toch bekijken we hen als een soort melaatse. De maatschappij veroordeelt hen en wil er vooral niet mee geconfronteerd worden. Ze zijn 'besmettelijk', ze zijn 'gevaarlijk', het zijn mensen die het zelf gezocht hebben. Het is allemaal zo onjuist. Het zijn in de eerste plaats mensen, die pech gehad hebben en nu hun leven lang moeten knokken. Voor zichzelf, voor een liefdesrelatie, voor een plaats in de samenleving, en vooral knokken om menswaardig behandeld te worden. Misschien is de persoon die nu naast u zit ook wel hiv-positief, je ziet dat namelijk niet. Ze zien er net hetzelfde uit als hiv-negatieven. Laten we hen dan ook op die manier behandelen, net hetzelfde als alle andere mensen. Thierry, ikzelf en duizenden anderen zijn u dankbaar.

*Kobe*



Kobe Ilsen is programmamaker en tv-presentator. Voor één-programma Volt zocht hij naar de waarheid achter reclamespots, maar hij maakte ook de ontroerende programma's Doodgraag leven en HIV+. In zijn column vertelt hij over ziekte, gezondheid, lief en leed.